

## Προσλήψεις Αμω: Ένα δράμα σε πολλές πράξεις -φάσεις...

Ο Αντώνης Παζάλος είναι Έφορος Δ.Σ., Τύπου και Βιβλιοθήκης της Πανελληνίας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε (site: [www.deutsch.gr](http://www.deutsch.gr))

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί **προδημοσίευση από το τριμηνιαίο περιοδικό aktuell**, το επιστημονικό περιοδικό της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Η β'φάση πρόσληψης των Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου για τους κλάδους ΠΕ07 (Γερμανικών) και ΠΕ05 (Γαλλικών) ανακοινώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2010. Το υπουργείο πιστό στις αρχικές του εξαγγελίες, έβαλε ένα τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς της ωρομισθίας και προβίβασε ένα ποσοστό των «πληβείων» της εκπαίδευσης σε αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Μία θαρραλέα πολιτική απόφαση, η οποία αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο... ή μήπως η χαριστική βολή στον έτσι και αλλιώς απαξιωμένο αδιόριστο εκπαιδευτικό;

Ένα βρώμικο πολιτικό τερτίπι που στα αυτιά της κοινής γνώμης μπορεί να ηχεί σαν αποκατάσταση της σημαίνουσας θέσης που έπρεπε να απολαμβάνει ο εκπαιδευτικός, αλλά η ουσία μαρτυρά μία εκ προ μελέτης εγκληματική ενέργεια.

Εκατοντάδες καθηγητές Γερμανικών και Γαλλικών, που διορίστηκαν κατά την πρώτη φάση, άλλαξαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο τόπο διαμονής, αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από τις εργασίες τους, εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους και πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να ζητήσουν δανεικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα ναύλα τους και να πάνε στα κατά τόπους γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα και να παρουσιαστούν. (καθώς ακόμα και σήμερα υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί μέρος των χρημάτων που το υπουργείο χρωστάει από το περσινό σχολικό έτος). Πολλοί από εμάς βρεθήκαμε να διδάσκουμε σε σχολεία που η απόσταση από τον τόπο κατοικίας μας επιτάσσει την μόνιμη εγκατάσταση μας με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται (ενοικίαση σπιτιού κλπ.). Η δικλείδα που εφηύρε αυτή τη φορά το πανούργο υπουργείο Παιδείας δεν μας αφήνει περιθώρια επιλογών. Ο εκπαιδευτικός που θα αρνηθεί την τοποθέτησή του, τιμωρείται με αποκλεισμό από τους πίνακες. Τουλάχιστον ισχύουν οι δεσμεύσεις του υπουργείου Παιδείας για το ισότιμο καθεστώς στο οποίο θα υπαγόμαστε οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου μαζί με τους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και τα δικαιώματα που θα απολαμβάνουμε... ή μήπως όχι;

Τα κατά τόπους γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι σε θέση να δώσουν σαφείς απαντήσεις στα σαφή ερωτήματα που τίθενται. Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου στην Αθήνα προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα νέα δεδομένα με βάση την προσωπική τους κρίση, καθώς ουσιαστικές

αποφάσεις για την νεοεισαχθείσα μορφή δουλειάς δεν έχουν ακόμα ληφθεί. Οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για καταβολή του μισθού του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ανά μήνα δίνουν τη θέση τους σε δηλώσεις – γελοιοότητες του τύπου «η πληρωμή των δασκάλων ειδικοτήτων στα 800 ολόημερα δημοτικά της χώρας θα γίνεται μέσω ΕΣΠΑ και η μηνιαία καταβολή των μισθών μάλλον θα καθίσταται προβληματική για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου» ...ΜΑΛΛΟΝ;;; Εγώ όμως μάλλον πρέπει να πληρώσω το ενοίκιο του Οκτωβρίου, μάλλον πρέπει να πάω να ψωνίσω τα είδη πρώτης ανάγκης για να μην πεθάνω από την πείνα εν έτει 2010, μάλλον πρέπει να πληρώσω τη ΔΕΗ και το νερό... αλλά μάλλον δεν θα έχω χρήματα να διαθέσω για να κορέσω την άκρατη τάση μου για μια τέτοιου βεληνεκούς πολυτελή διαβίωση! Τουλάχιστον το υπουργείο κατάφερε (έστω και αρχές Οκτώβρη) να καλύψει τα κενά σε εκπαιδευτικούς λόγω της πρωτοφανούς μείωσης των διορισμών στις ειδικότητές μας... ή μήπως όχι;

Εκατοντάδες ωρομίσθιοι (ας μην γελιόμαστε) εκπαιδευτικοί είμαστε μάρτυρες των καταστροφικών για την ξενόγλωσση εκπαίδευση επιλογών της Κυρίας Υπουργού. Παρά την β' φάση πρόσληψης των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου εκατοντάδες σχολεία, ακόμα και στην πρωτεύουσα της χώρας, παραμένουν χωρίς καθηγητές Γερμανικών. Σε ακόμα περισσότερα δημοτικά η παράλληλη διδασκαλία ξένων γλωσσών αποτελεί ανάμνηση αλλοτινών εποχών.. Τμήματα 25, 26, 27 μαθητών καθιστούν απαγορευτική την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αλλά όλοι οι ιθύνοντες δηλώνουν αναρμόδιοι και το πρόβλημα μάλλον θα παραμείνει πρόβλημα. Η καταστροφική πολιτική του υπουργείου (Παιδείας;) έφτασε στο έσχατο σημείο να καταργήσει τμήματα Γερμανικών σε μικρά δθέσια Δημοτικά Σχολεία ακόμα και σε απομακρυσμένες επαρχιακές περιοχές (κυρίως νησιά), επειδή ο αριθμός των μαθητών δεν έφτανε τον αριθμό των 8 ατόμων. Μαθητές της Έκτης Δημοτικού που πέρυσι διδάχτηκαν την Γερμανική Γλώσσα στην Πέμπτη Δημοτικού κινδυνεύουν ακόμα να μην διδαχτούν την Γλώσσα της επιλογής τους. Γονείς διαμαρτυρήθηκαν και είθε να αποφευχθεί την τελευταία στιγμή το μένος του υπουργείου για τους απόκληρους της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης έστω για την Έκτη Δημοτικού.

Τι άλλο να μας περιμένει κα. Διαμαντοπούλου; Είμαι 28 ετών και έπαψα να κάνω όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον, καθώς όπως αποδείξατε και στο πρόσφατο παρελθόν αρέσκεστε στο να ανατρέπετε προγραμματισμούς ζωών και αγώνες ετών χιλιάδων εκπαιδευτικών χωρίς αιδώ. Δεν σας ζητάμε ελεημοσύνη, μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για το καθεστώς απασχόλησής μας απαιτούμε!

Μην κωφεύετε επιτέλους!

Απαιτούμε σεβασμό επιτέλους!

Επιτέλους δεν έχουμε άλλες αντοχές!

Επιτέλους!